



# VISION & VÄRDERINGAR





# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

## I. VISION

Välkommen	05
Vision	07

## II. VÄRDERINGAR

Evangelium	09
Nåd	11
Ande	13
Ord	15
Dop	17
Församling	19
Närvaro	21
Familj	23
Team	25
Uppdrag	27
Vittna	29
Medkänsla	31

## III. ÖVERLÅTELSE

Överenskommelse	33
Investering	35

## IV. REFERENSER

Kontaktnätverk	37
Inläring	39



# Välkommen

Människor har alltid fattat sina beslut baserade på förtroende. Om vi behöver arbete utfört i våra hem ber vi våra vänner att rekommendera någon firma till oss. När vi letar efter en ny telefon, bil eller flyg läser vi information, jämför priserna och gör vår läxa.

Att välja en kristen församling kan vara liknande på ett sätt men på andra sätt kan det vara helt annorlunda, men det är fortfarande ett viktigt beslut.

Det är liknande eftersom det är klokt att göra dina läxor när du gör ett viktigt val. Det är klokt att ställa frågor och läsa information för att vara så informerad som möjligt.

Det är annorlunda eftersom vi inte konsumerar människor, eller Gud för den delen, som om de var telefoner eller flyg. En kristen församling är inte en byggnad eller ett möte, det är ett folk. Det är vänskap och relationer.

En kristen församling är en grupp människor som samlas med gemensamma mål, tro och verksamhet, allt underställt den gemensamma tron på att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet.

Detta häfte syftar till att hjälpa dig hitta din plats i en kristen församling och förklara vad det innebär att tillhöra Grace Church Stockholm. I slutet av häftet finns en sida med referenser till relevanta avsnitt i Bibeln så att du kan studera dessa frågor ytterligare.



# Vision

Föreställ dig en kristen församling där människor djupt älskar och bryr sig om varandra i ord och gärning. De är öppen hjärtliga mot sina vänner och generösa mot människor i nöd. De är generösa med sina talanger och överlåtna till allas bästa.

I denna kristna församling bekänner man synder, inte döljer dem; bördor delas, inte undviks. Ärlighet och kärlek, som ofta delas tillsammans med mat, definierar deras relationer.

När de kommer samman är det glädje i deras sång, passion i deras böner och kraft i deras predikan. Deras hängivenhet till Jesus framgår av deras önskan att lära, växa och tillämpa de saker Jesus undervisade, vilket blir tydligt i deras önskan att bjuda in andra människor till bordet.

Vi förväntas inte vara perfekta eller alltid göra rätt men vi tror att Gud gör extraordinära saker genom vanliga människor som oss.

I Grace Church vill vi nå Stockholm med Jesu kärlek. Vi vill göra detta genom att göra lärjungar och multiplicera antalet kristna grupper, en grupp för varje pendeltåg-/t-banestation i staden. Dessa grupper kommer att samarbeta till förmån för församlingen, staden och Guds ära.

Jesus är världens ljus, vi har blivit kallade att lysa klart.





# Evangelium

Du kommer att höra ordet ofta, men vad menar vi med det? Vad är evangelium? Ordet betyder helt enkelt goda nyheter. Något har hänt och evangelium är tillkännagivandet av denna händelse. Så vad hände?

Det korta svaret är att Jesus hände. Vi tror att genom Jesu Kristi liv, död, uppståndelse och himmelfärd, Gud inte bara har gjort allt som är nödvändigt för att förlåta människor deras synder, utan som Kung erbjuder han också hopp om en förnyad värld.

*”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror...”*

*Romarbrevet 1:16*

Så evangelium är den kristna församlingens budskap. Det är vad vi tror för att kunna kallas kristen och det är budskapet vi berättar för andra.

Men evangelium är också mer än så, det är källan till vårt nya liv och livsstil. När vi reder ut konsekvenserna av vår tro i våra liv ser vi hur Jesus förändrar vår inställning till pengar, äktenskap, familj, arbete och i princip allting. Det kristna livet handlar om att lära sig evangelium flytande, att låta evangelium tala i all sin kraft och godhet. Vi vill bli formade av evangelium och bli mer och mer lik Jesus Kristus.



# Nåd

Vår frälsning är ett verk av Guds nåd. Det betyder att den gavs till oss som gåva. Vi förtjänade den inte som lön för våra goda gärningar och vi förtjänade den inte på grund av vår nationalitet, inkomst eller imponerande CV. Nej, det var hans oberättigade, oförtjänta kärlek och favör som överöstes oss..

*"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."*

*Efesierbrevet 2:8-9*

Vår önskan är att vara en kristen församling som är säker på givaren och i gåvan. En liten fras som sammanfattar det är: Frälsning är bara av nåd, bara genom tro, bara i Jesus Kristus.

Vi vill att alla ska fullt förstå fördelarna med att vara förenade med Jesus Kristus. Detta betyder att vi är en ny skapelse och har en ny identitet. Vi är inte längre fördömda och faderlösa utan istället Guds älskade adopterade barn. Det är inte genom att lyda lagar och regler som vi blir godkända, utan genom att veta vår identitet och leva tryggt i den kunskapen.

Det betyder att vi är överlåtna att leva av nåd; behandla andra som Gud har behandlat oss och vara beroende av Guds nåd i våra egna liv.



A2U  
53  
USA  
32

# Ande

På den tiden innan motorer var uppfunna fanns det två sätt ett fartyg kunde korsa ett hav. Ett var genom att ro, vilket krävde enorm ansträngning. Det andra var genom att utnyttja vinden vilket var både snabbare och mycket mindre ansträngande.

På samma sätt finns det två huvudsakliga sätt att följa Jesus. Ett är genom din egen ansträngning och det andra är genom att ha en yttre kraft som fyller dina segel. Det hebreiska och grekiska ordet för ande översätts från andetag eller vind. Så när Jesus talar om att bli döpt i Anden (Matteusevangeliet 3:11; Apostlagärningarna 1:5) menar han att fylla våra lungor med hans andetag och luft; fylla våra segel med hans kraft.

*”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”*

*Apostlagärningarna 1:8*

Paulus talar om att människor är tempel för den Helige Ande (1 Korintierbrevet 6:19) och den kristna församlingen är en boning där Gud lever av sin ande (Efesierbrevet 2:22). Att lägga en grund i församlingar där andliga gåvor användes och där Andens frukter syntes stod högt på apostlarnas agenda, det står högt på vår agenda också.

Gud gav oss sin Son och sedan gav han oss sin Ande så vi kunde förstå hans kärlek, förändras av hans nåd och få kraft att vittna för honom. Du kan försöka i egen kraft men vi tror att ett liv i Anden är det enda sättet att leva.



# Ord

Ord är kraftfulla. Att höra någon säga "jag älskar dig" eller "du är sparkad" kommer båda att påverka din dag. Ord kan lyfta dig eller så kan de sänka dig. Ord kan göra dig vilse eller visa dig vägen hem.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. I denna forntida samling av lagar, brev, sånger och berättelser finns uppenbarelser av hur Gud har talat och arbetat med att genomföra sin plan för att konfrontera ondska, försona mänskligheten, hela skapelsen och ge välsignelse till världen. Rätt hanterat (och det är viktigt) tror vi att det är sant och pålitligt. Så när det gäller frågor om vad vi tror och hur vi ska leva, då är Bibeln vår första och sista auktoritet.

*"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."*

*2 Timoteusbrevet 3:16-17*

Det betyder att vi predikar från Bibeln och vi tar oss tid till att studera och förstå den. Vi uppmuntrar också varje människa att älska och vårda Guds ord i sina egna liv och ta sig tid att läsa det regelbundet. Vi är ett ordbaserat folk.





# Dop

Evangelium om Jesus Kristus är goda nyheter men det börjar med att konfrontera oss med två obekväma sanningar. Att vi bär på fläckarna efter synder mot andra orsakade av oss och på smärtan efter synder mot oss orsakade av andra. Båda typerna av synd förde döden till oss. Död i våra själar, i våra relationer och även till vår planet. Evangelium säger att genom tro på Jesus Kristus och hans död för oss på korset, gör Gud upp med både synd och död. Vilket automatiskt för oss till dopet.

Kristna döps som ett tecken på att vi vänder oss bort från synderna som befläckade oss och visade vår tillit till att Jesus gör oss rena.

*”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.”*

*Apostlagärningarna 2:38*

Dopet förklarar också att genom tro på Jesu död och uppståndelse har vi dött från vårt gamla liv och uppstått till ett nytt liv i Kristus.

*”och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.”*

*Kollosserbrevet 2:12*

Jesus sade (Matteus 28:19) att lärjungarna skulle döpas. I Grace Church är vår praxis att döpa de som har tagit sina egna beslut att vända sig bort från sina synder och följa Jesus.



# Församling

Vad tänker du på och upplever när du tänker på församlingen? Det kan vara alla möjliga olika saker men när Jesus tänker på församlingen tänker han, 'Det är min brud.'

*”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.”*

*Efesierbrevet 5:25-27*

Om detta visar hur viktig församlingen är för Jesus – att han ger sitt liv för församlingen och vill att hon ska stråla och skina i sin skönhet - då är det rimligt att anta att församlingen borde vara viktig för hans följare också. Att vi, som är bruden, skulle vilja samma saker som den som älskar oss djupt och evigt.

Församlingen är inte en byggnad eller ett möte utan Guds folk. Ett folk som är kallade att ge välsignelse och hopp till världen. Ett folk vars liv, tillbedjan och tjänst med kraft deklarerar att Gud är i en process för att hela sin skapelse.



# Närvaro

Det finns vissa människor vi tycker om att 'hänga' med mer än andra. Vissa människor gör oss gott bara genom att vara i närheten. Ibland är det inte ens vad de säger eller gör, det är tryggheten i att bara veta att de är där. Den typen av människor älskar vi att 'hänga' med för de ger oss liv.

Guds närvaro ger oss liv och han har lovat att vara med sin församling genom sin Helige Ande, det förväntar vi oss varje gång vi samlas som församling.

*”Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.”*

*Psaltaren 16:11*

Vi förväntar oss att möta Gud när vi äter brödet och dricker vinet. Det påminner oss om hans sons försoningsoffer och frälsning.

Vi förväntar oss att höra Gud tala till oss genom hans predikade ord. Dessa ord kommer ibland att utmana, ibland trösta men alltid älska.

Vi förväntar oss att njuta av Guds godhet när vi sjunger lovsånger i tillbedjan. Och i samband med att män och kvinnor använder sina andliga gåvor förväntar vi oss att stärkas och uppmuntras. Vi förväntar oss att Guds syften för våra liv och i världen ska förverkligas när vi kommer till honom i bön. Vi förväntar oss att möta Gud..



# Familj

Hur borde en församling kännas? Ska det kännas spännande? Ska det kittla i ryggraden, ska jag få gåshud? Bibeln ger ett annat svar på den frågan. Bibeln föreslår att församlingen ska kännas som en älskande familj.

*”Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den”*

*1 Tessalonikerbrevet 4:9-10*

Alla har inte haft en bra upplevelse av familjelivet och alla församlingar kommer inte att känna så. Men det betyder inte att vi inte bör försöka vara det som Gud säger att vi är: hans familj.

I Guds boning är människor från varje nation och ras lika älskade oavsett deras ålder eller bakgrund, oavsett om de är singel, gift eller skild, oavsett kön eller hudfärg.

I en familj har alla en plats vid bordet. Barn är välkomnade, värderade och bidrar till församlingens liv och uppdrag allt eftersom varje generation lär sig av varandra.

Hem blir viktiga platser där vänskap fördjupas; fest och sorg delas och behov möts. Vi tar hand om varandra eftersom vår himmelske Fader tar hand om oss. Vi är bröder och systrar i Kristus. Vi är familj.





# Team

"Finns det plats för mig?" eller "Jag är inte säker på att jag har något att erbjuda" kan vara förståeliga tankar, men om en församling ska nå sin potential, behöver den all hjälp den kan få.

Om vi lånar från idrottens eller från arbetsplatsens språk, då handlar församlingen om team, inte om individer. Vi jobbar tillsammans; vi vinner och förlorar tillsammans. Vi strävar efter att vara en plats där män och kvinnors gåvor, färdigheter och förmågor blir igenkända och uppmuntrade.

*"Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta."*

*Romarbrevet 12:6-8*

Som församling försöker vi bygga team av ledare som arbetar tillsammans. Dessa ledare med tjänarhjärtan, både män och kvinnor, kallar bibeln för diakoner.

Nya testamentet visar också ett mönster av församlingar ledda av team av män, de kallas för äldste. Deras roll är att skydda församlingen från skada och hjälpa den att uppfylla sitt syfte, inte att behålla makten. Vi arbetar också med externa team som kan hjälpa oss som församling att växa klokt och växa bra (se sidan 37 för mer information om detta).



# Uppdrag

Jesu Kristi församling har en uppgift som givits den ges av Jesus. Det är en uppgift som började med en handfull lärjungar utanför Jerusalem och 2000 år senare sprids den fortfarande över hela världen.

*”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”*

*Matteusevangeliet 28:19-20*

Jesu Kristi evangelium förändrar fortfarande liv. Det drar fortfarande in människor till ett budskap om hopp och ett kungarike av kärlek. Varje generation har sina egna unika utmaningar men i varje kultur och tid kallar Gud fortfarande män och kvinnor till att vara hans lärjungar.

Vi kallas inte att vara åskådare utan att överlåta oss fullt ut i detta gemensamma uppdrag att utöka Guds rike globalt. Detta betyder att vi är överlåtna till att starta nya församlingar med samma värderingar (eller DNA). Det betyder att sprida evangelium, göra lärjungar, utbilda ledare, plantera församlingar, nå nationer och ta hand om de fattiga och vår planet.

Vi är kallade till att vara en del av en fantastisk berättelse och ett fantastiskt arbete.

www.best-

\$10

**GOOD  
NEWS  
IS COMING**

# Vittna

Jesus första lärjungar var verkligen vittnen. De lyssnade på hans undervisning, de såg honom bota, de såg honom dö. Sedan på tredje dagen såg de honom levande igen. Så de gick och berättade för folk allt de hörde och allt de såg.

Vi är också vittnen. Vi kanske inte har sett Jesus men vi har våra egna berättelser. Vi vittnar om ett nytt kungarike mitt i världen. Vår generositet avslöjar att vi inte följer girighets- och pengagudarna. Våra enkla liv vittnar om att våra hjärtan finner vila i Jesus och inget annat. Vår frid mitt i livets kamp vittnar om att vi har en Fader som tar hand om oss.

*"Jag, jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud."*

*Jesaja 43:11-12*

Vi kan vara vittnen på flera olika sätt. Vi kan använda våra ord och berätta för människor vem Jesus är och vad han har gjort.

Vi kan visa Guds kärlek och vänlighet genom att vara kärleksfulla och vänliga mot människor. Anstränga oss att älska även de vi kan ha svårt att älska.

Vi kan också be för människor när de är sjuka eller har smärtor och be Gud att föra helande till deras kropp och till deras liv. Vi tror att Gud kan och fortfarande faktiskt förändrar liv på detta sätt.



# Medkänsla

Vi lever i en trasig värld. Beviset är tyvärr inte så svårt att hitta. Familjer splittras, själar och kroppar går sönder. Människor kan skada sig själva, skada andra och skada miljön. Den kristne pastorn och författaren John Stott sade en gång: "Vi bör inte fråga, 'Vad är det som är fel med världen?' För den diagnosen har redan givits. Vi bör snarare fråga: 'Vad har hänt med saltet och ljuset?'"

*"Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?"*

*Mika 6:8*

Vi bör inte se på och gnälla från läktaren.

Detta betyder att vi växer i generositet mot de fattiga, både lokalt och globalt. Öppnar våra hem och plånböcker för varandra när vi har behov.

Det betyder att stödja varje medlem att vara salt och ljus, att påverka vårt samhälle inom områden som företag, kultur, hälsa, utbildning, politik och familjeliv. Vi är kallade att vara i världen men inte som världen. Vi är kallade att förenas med Gud i förnyelsen av allt.





# Överenskommelse

Att engagera sig i en församlingsfamilj betyder att anpassa sig till församlingens värderingar och vision. I Grace Church innebär detta:

1. Att du är en kristen. Du bekräftar att du har blivit andligt född på nytt genom att omvända dig från synd och med tro mot Jesus Kristus.
2. Att du har varit lydig mot Jesu bud att bli döpt som ett tecken på din tro och litar på Jesus Kristi frälsande verk.
3. Att du är fast besluten att leva som en lärjunge till Jesus; som en person som försöker bli lik Kristus i sin karaktär och följer hans undervisning i sitt liv.
4. Att du vill det bästa för församlingen och är överlåten till att stödja församlingens tillbedjan och arbete.

*"Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?"*

*Amos 3:3*

Vi förstår att fatta ett beslut om att överlåta sig till en församling inte är ett lätt beslut och att du kanske håller med om några men inte alla ovanstående positioner. Om så är fallet med dig så förstår vi fullt ut. Du är ändå hjärtligt välkommen att tillbe Jesus med oss.



# Investera

Bilden vi ser av kristna i den första församlingen är inte en av isolerade individer eller passiva konsumenter. Istället ser vi hängivenhet - till Kristus, till hans uppdrag och till hans församling. I Grace Church uttrycker vi detta genom att överlåta oss i fyra huvudsakliga områden: andligt, relationellt, uppdragsmässigt och finansiellt.

## Andlig överlåtelse

Vi överlåter oss till att regelbundet spendera tid med Gud personligen genom tillbedjan, bön och bibelläsning. Vi överlåter oss till regelbunden gemenskap med andra troende i mindre grupper och på Söndagar. Vi överlåter oss till att be med och för församlingen.

## Relationell överlåtelse

Vi överlåter oss till att söka goda relationer med vår kyrkofamilj och uppmuntrar varandra för allas bästa. Vi överlåter oss till att agera och tala med kärlek och ära.

## Överlåtelse till församlingens uppdrag

Vi överlåter oss till att dela vår kärlek till Jesus med andra omkring oss och till att be för deras frälsning. Vi överlåter oss till att göra gott i världen som medborgare i Kristi rike. Vi överlåter oss till att använda våra gåvor och förmågor för att betjäna församlingen när vi har möjlighet.

## Finansiell överlåtelse

Vi överlåter oss till att försöka växa i generositet genom att bidra till församlingens uppdrag. Vi överlåter oss till att hjälpa till att möta andras behov när vi har möjlighet.



# Kontaktnätverk

Grace Church har autonomi - det betyder att vi är ansvariga för vår ekonomi, verksamhet och vision. Det betyder inte att Grace Church är varken oberoende eller isolerad, tvärt om. Vi är en del av en större familj av församlingar (Relational Mission), som i sig är en del av en ännu större familj av församlingar (Newfrontiers), som är en del av den globala kristenheten.

Vi älskar Relational Mission' s vision att vara globalt fruktbara, korsa alla gränser för att nå nationerna, göra lärjungar och plantera lokalt ledda församlingar. Vi delar deras värderingar och är tacksamma för deras vänskap. Som ett resultat välkomnar vi deras engagemang för oss och är investerade i denna större vision.

Newfrontiers är en grupp apostoliska ledare som samarbetar tillsammans för global mission, förenade av gemensamma värderingar och övertygelser, delade uppdrag och äkta relationer. Vi är tacksamma för den historia och det arv vi har genom Newfrontiers och genom dem våra kontaktnätverk till Jesu församlingar över hela världen.





# Inlärnning

Om du har några frågor om det material som presenteras här känn dig fri att fråga en av församlingens ledare. Om du vill veta mer om vad Bibeln säger om de olika ämnena, har vi inkluderat några (men inte alla) nyckelreferenser här.

**Evangelium:** Joh 3:3-5; Rom. 3:22-25 & 6:22-23; 2 Kor. 5:17-19; Ef. 1:4-8

**Nåd:** Apg 11:23; 2 Kor. 9:8; Ef. 2:8-10; Kol. 4:6; Tit 2:11-14

**Ande:** Joh 14:16-17; Apg 1:5; 1 Kor. 12:4-11; Gal. 5:22-23; Ef. 5:18

**Ord:** 5 Mos. 8:3; Ps. 119:9-16; Jer. 15:16; Kol. 3:16; 1 Tim. 4:13; 2 Tim. 3:16; Titus 2:1

**Dop:** Matt. 28:19; Apg 2:37-41; Rom. 6:2-4; Kol. 2:12

**Församling:** Joh 13:34-35; Apg 2:42-47; 1 Kor. 1:2; Ef. 2:19-22, 3:10-11 & 5:25-32; Heb. 10:25; 1 Pet. 2:9-10

**Närvaro:** Psalm 29:2; Joh 4:23-24; Apg 2:42-47; Rom. 12:4-8; Fil. 4:4-6; Kol. 3:15-17

**Familj:** Gal. 6:10; 1 Tess. 2:8; 1 Joh 3:1 & 16-18

**Team:** Apg 20:28; Rom. 16:1-16; Ef. 4:11-13; 1 Tim. 3:1-13 & 5:17; 1 Pet. 5:2-3

**Uppdrag:** Matt. 28:19-20; Apg 13:1-3; Rom. 1:8; Fil. 1:5; 1 Tess. 1:6-8

**Vittna:** Mark 12:31; Luk 9:2; Rom. 1:16; Gal. 6:9-10

**Medkänsla:** 1 Mos 1:26-27; 3 Mos. 19:18; Jes. 1:17; Amos 5:24; Luke 4:18-19; Apg 4:34-35; Jak 1:27 & 2:14-26

